



Buffelnyhetsbrev nr 5

“Vi kan inte äta mygg men vi kan äta kor och bufflar som betar bort myggen”

Våren är i antågande och snösmältningen har pågått under större delen av februari. Vallen som bufflarna tågar ut på varje morgon har gått från snöklädd till isbana. Fjolårsgräset börjar nu synas fläckvis på upphöjda områden. Översvämningen från i höstas gör sig påmint igen och när jag tittar ut över nejden ser jag en stor sjö där det tidigare var åkrar. Sångsvanar ses som vita prickar långt ut i de översvämmade sädesåkrarna. Det är mycket snö kvar i skogarna som ska smälta så kulmen är inte nådd. Jag hoppas på några kalla nätter framöver som kan bromsa in vattenmassorna.

Hänger vattnet kvar långt in på våren riskerar vi få ett riktigt myggår. Jag, via Tämnarens vatten, svarade på en debattartikel i Unt där Tierps politiker befarade en myggsommar utan dess like och ville ha mer pengar från staten för att flygbekämpa den kommande invasionen. Fler politiker, från Älvkarleby, Heby, Uppsala och Östhammar stämde in i klagokören- typ flygbomba hela uppland med myggmedel, de anser att det är statens fel att det blir myggigt. Vi inom föreningen argumenterade mot detta och tyckte att det vore bättre att lägga resurserna i form av en "myggpeng" på att stängsla översvämningsmarker, röja bort buskar och låta nötkreaturen göra jobbet. Detta är nämligen väl känt att s.k. översvämningsmyggor (dagaktiva arter) trivs i obetade, sankta marker med mycket buskar. Hävdar man dessa så minskar myggen. Det här har man prövat på bl a i Värmland vid sjön Björken där man gick på forskarnas rekommendationer och myggen försvann. Ett enkelt recept kan man tycka, som ger mat på bordet, öppna landskap och biologisk mångfald. Men sådant kräver en aktiv vision för landsbygden, något politiker från nämnda kommuner tycks sakna. Dessutom ställs det krav på att man läser och förstår de många forskarrapporter och utredningar som gjorts i frågan.

Därför tycker man det är bättre att i områden runt bl a nedre Dalälven flygbespruta bort myggen. Sedan att det under de nästan 15 år som detta pågått, till en kostnad av mer än 100 miljoner kr, inte löst problemet verkar inte bekymra politikerna. Det faktum att tusentals hektar översvämningsmarker fortfarande inte hävdas, mer tillkommer varje år i takt med att allt fler bönder slutar med nötkreatur, gör att fenomenet "översvämningsmygg" sprider sig till

allt fler platser i landskapet. Det här riskerar att bli en krutdurk i ett framtida alltmer lynnigt väderläge med ömsom torra och ömsom stora mängder nederbörd. Talesättet "man saknar inte kon förrän båset är tomt" har nog aldrig varit mer sant än nu. Vi kan inte äta mygg men vi kan äta kor som betar bort myggen, så för mig är i alla fall valet enkelt. På mina översvämningssmarker kommer jag fortsätta hävda markerna som generationer gjort före mig.

Mars månad är kalvmånaden för oss. De flesta korna kommer troligtvis att kalva under de närmaste veckorna. Vi fick en kvigkalv igår och en i morse. Korna klarade allt själva, vilket de nästan alltid gör, så när jag kom på morgonen såg jag kalven stå med mamman tillsammans med alla andra bufflar. Med de två vi fick för tre veckor sedan så har vi nu fyra kalvar varav tre kvigor. Jag brukar låta kon vara själv med kalven under minst ett dygn. När jag ser att anknytningen mellan kalven och kon fungerar och kalven fått i sig råmjölk och kan gå utan problem föser jag dem samman två kor med två kalvar i en box. Där får de vara ca en vecka innan jag sätter samman dem med de övriga som kalvat. De första två kalvarna var resultatet efter semin. Tjurkalven kommer jag spara som avelstjur och om ca tre år är det han som ta över ledarrollen som betäckare. Videon nedan visar när jag just släppt ihop de två mödrarna. Kalvarna har jag nyligen öronmärkt. Korna var snälla och fortfarande hormonstinna när jag gick in i boxen och märkte kalvarna, de ville hela tiden slicka mig med sina sträva tungor ungefär som om de trodde att jag var deras kalv.

Under fredag och lördagen var det utlämning av köttlådor från de två tjurar som vi skickade till slakt förrförra veckan. Det var full ruljans i butiken och kunderna passade också på att köpa ost, och andra varor. Vi fick över en hel del köttfärs så jag gick över till vår granne Tony med några kilo plus lika mycket vildsvinsfärs från en gris som jag sköt för ett tag sen. Han har fått hem fjälster, späck och kryddor och vi hade tänkt att pröva på att göra wienerkorv. En kul grej och en utmaning som passar oss matnördar.

Det var allt för denna gång, nu ska jag återigen ut till djuren och kolla om någon mer kalv är på väg. /Pontus

